

Verzen Vader

Ik had niet verwacht dat mijn tijd
zo vlug kwam.
Ik was steeds optimist.
Ik had grootse plannen
en was een doorzetter.
Maar toch heb ik mijn deel
bijgedragen tot onze samenleving.

Ik was gelukkig,
dank je allen
vooral jullie
mijn vrouw
mijn kinderen en kleinkinderen.

- 1 -

Als ik zo naar zijn foto staar
zegt mij dat plotseling meer
dan al die woorden
die hij over mij heen liet gaan
nu hij mij heeft verlaten
wil ik hem zo graag
voor even horen praten

Lieve (naam), ik mis je zo
heel voorzichtig laat ik een traan
over mijn koude wangen gaan
helaas kon hij niet langer leven meer
er was zo veel beschadigd deze keer
afscheid nemen, het doet zo'n zeer

- 2 -

Zijn stem zwijgt voor altijd
zijn ogen voorgoed gesloten
de oneerlijke strijd
heeft hij voor ons besloten

Ik weet, hij is niet meer
maar begrijpen doe ik het niet
waarom kwam hij niet weer
toen hij ons achterliet

Het gebeurde te snel
hij ging te vroeg
ik heb je nodig
we hadden nog zoveel voor de boeg

- 3 -

Hij was een vriend,
behelpzaam en rustig,
een mens tussen de velen.

Hij kende zijn problemen,
grote en kleine,
zoals een mens tussen zovele.

Hij maakte plannen
dacht na en sprak,
eerlijk en eenvoudig
zoals wij doen met nog zovele.

Hij was daar
waar hij dacht
dat een helpende hand
veel goeds zou kunnen
doen voor velen.

Hij stond op de drempel
van een leven
dat nog zoveel moois
had kunnen inhouden
toen plots zijn hart begaf ...
brutaal en ongenadig.

Je hebt een stuk
van ons meegenomen.

Dank je, papa, voor alles.
Uw ouders, broers en zusters,
uw familie en vele vrienden
zullen je nooit vergeten.

- 4 -

De poort naar volwassenheid
stond voor hem open
het heeft niet zo mogen zijn
zijn blauwe ogen voorgoed gesloten
dit doet zo'n pijn

- 5 -

Toneel was z'n leven
z'n leven muziek
muziek z'n kinderen
z'n kinderen, hem uniek
z'n liefde was alles
z'n liefde was blij
ons rest nu z'n denken
en dat blijft ons bij

- 6 -

Hij was allang zichzelf niet meer
hij kon het niet meer aan
we hoopten, zittend rond zijn bed
dat hij rustig heen zou gaan

En na zijn laatste zucht was het
of hij zichzelf hervond
alsof hij op de drempel
van een ander leven stond

Ik ben even blijven kijken
ben even blijven staan
en voelde iets van een wonder
door de stille kamer gaan

- 7 -

De natuur was je vriend,
je gezin je levensdoel.

Man van weinig woorden,
maar groot van hart.

Zo ben je voor ons geweest,
zo zal je altijd voor ons blijven.

- 8 -

Zwijgzaam, stil en zonder vragen
wilde hij zijn ziekte dragen
hij vocht met al zijn levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht
zo is hij langzaam, moe gestreden
uit ons midden weggeleden
en na een dappere
maar ongelijke strijd
uit zijn lijden nu bevrijd

- 9 -

ik kwam er velen tegen
die zichzelf een Heer noemen
maar ik kan ze tellen
op de vingers van één hand
zij die zoals jij
een gouden hart te bieden hadden

en dat dan nog
een leven lang

Milo Anthonis

- 10 -

Nooit meer bij ons eten
Nooit meer een kopje thee
Nooit meer samen naar het bos
Nooit meer samen spelletjes doen
Nooit meer samen de slappe lach

Lieve opa

Waar ben je nu?
Ben je nu een sterretje
of toch een engeltje
Ik wil je nooit vergeten
Dag lieve opa
Ik mis je zo

- 13 -

Je wilde liever bij ons blijven
maar de dood was veel te sterk
Je kon de pijn niet meer verdrijven
ondanks al jouw werk

Je hebt geploeterd en gestreden
zoals geen mens ooit strijden wou
Ben niet droef, maar wees tevreden
je bent weer samen met je vrouw

We hebben steeds van jou gehouden
in jouw leven lag de kracht
Waarop wij steeds ons leven bouwden
lieve opa, rust maar zacht

- 16 -

Vader,
Iedereen zal aan jou terugdenken als
een optimistisch man. Je gezin en je
familie stonden centraal in je leven.
Voor hen heb je hard gewerkt,
met hen heb je lief en leed gedeeld.
Aan goede vrienden had je nooit
gebrek.
Bij jou was iedereen welkom.
We kenden allemaal je liefde voor
de natuur en je bezorgdheid
om alles wat leeft.
Hiervan zal je leven steeds
een getuigenis zijn.
Met dat beeld in gedachten
blijf je voor altijd bij ons.

- 11 -

Pa vertel eens...
toen ik werd geboren
kon ik als jij praatte
jouw stem toen al horen
Pa vertel eens...
toen ik ging lopen
ging jij toen gelijk nieuwe
schoentjes voor mij kopen
En pa vertel eens...
was ik vroeger altijd
jouw kleine lieve meid
Pa vertel eens...
ik ben nu volwassen
ik heb zo'n verdriet
pa ik heb je zo nodig
maar nu ben je er niet

- 14 -

Ik was er niet op voorbereid
het ging allemaal zo vlug
waarom gunde hij ons niet
nog wat meer tijd
kom alsjeblieft nog even terug

Ik kan hem niets meer zeggen
ik kan hem niets meer vragen
de herinnering aan hem
zal echter nimmer vervagen

Geef me nog eenmaal
voor de allerlaatste keer
de kans afscheid te nemen van hem
en verzacht daarmee dit
onbegrijpelijk zeer

- 17 -

Vader,
Hij is niet alleen maar
de man van de moeder,
hij is niet alleen maar
de vader van 't kind:
hij is voor dat kind ook
een oudere broer,
hij is ook een raadsman,
hij is ook een vriend.

Hoe vaak wordt een vader
door kleinen en groten
miskend, niet begrepen
en zelfs gevreesd.

En pas als een traan
op zijn graf wordt vergoten
begrijpen wij wat hij
voor ons is geweest.

- 12 -

Papa
je bent de stoerste man die ik me
ooit kon voorstellen.
Je bent mijn allergrootste
supersterke superheld.

- 15 -

Je blijft met lege handen achter
je zou zo graag nog willen zorgen
de tijd van waken en wachten
is voorbij en elke morgen
brengt nu een lege dag vol pijn
er rest alleen herinnering
aan in-gelukkig zijn

In de leegte staat zijn naam
geschreven
komt alle goeds naar boven drijven
het allerdiepste van zijn leven
zal altijd in ons midden blijven
een dierbaar mens die in zijn
eenvoud zo vol betekenis kon zijn
gaf aan ons leven rijke inhoud

- 18 -

's Morgens reed hij weg...
bruisend vol leven
's Avonds bleef hij weg...
geruisloos de dood in gedreven
Op het kruispunt op de weg
op een kruispunt in het leven

- 19 -

Een man om op te bouwen
Een man die je alles gunt
Een man om te vertrouwen
Een man bij wie je huilen kunt
Een man die je steunt
Al was het nog zo zwaar
Zo'n man was (naam)
Hij stond altijd voor ons klaar

- 20 -

Bewonderenswaardig was zijn
levenskracht.
Sterk was hij in de strijd tegen zijn
ziekte.
Groots was de liefde voor zijn familie
en vrienden.
Nu is hij van ons heengegaan.

- 21 -

Lieve man en vader,
Dank je voor al het mooie
dat je ons hebt willen geven.
Blijf onze steun.
En leg stilaan op ons hart
die rust van uw gelaat,
de vrede van uw nieuwe leven.

- 22 -

Aan het begin van de avond
hield hij op met z'n bestaan
met z'n vrouw en kinderen
om hem heen
is hij heengegaan

Wat we hadden willen zeggen
is niet meer gezegd
zachtjes heeft hij z'n
vermoeide lichaam neergelegd

Helaas was er geen tijd meer
om te praten
op die zondag heeft hij ons verlaten
alles waarvoor hij in z'n leven vocht
we hopen dat hij zal vinden
wat hij zocht

- 23 -

Deze woorden zijn alleen voor jou
Voor een vechter
Voor een optimist
Voor een levensgenieter
Voor een man die geen moment
meer mist

Deze woorden zijn alleen voor jou
Al heb je maar een half woord nodig
Uit respect
Uit liefde
Uit gevoel voor jou
Is eigenlijk elk woord overbodig

Deze woorden
Deze zinnen
Deze gevoelens
Ze zijn alleen voor jou
Want jij bent mijn voorbeeld
Mijn trots, waar ik van hou

Ik geloof niet in afscheid
En al zal de dood ons scheiden
Jij blijft in mij bestaan
Dus leef maar rustig verder
Wij zullen altijd samen verder gaan

- 24 -

Een enkel woord
Een klein gebaar
Houd je op de been
Je voelt je een moment
Niet meer zo alleen
Je weet dat je verder moet
Papa heeft er voor gestreden
Maar het gevoel van zekerheid
Het lijkt zo lang geleden

- 25 -

Een hand, een woord, een gebaar
doet zo goed
als je iemand die je lief hebt
verliezen moet
De lege plek, het doet zo'n pijn
maar in gedachten zal
hij altijd bij ons zijn

- 26 -

Dag vader...
Laat het voor moeder
en ons allemaal
een troost wezen dat voor jou de
donkere dagen voorbij zijn.

Nu mag je rustig slapen...
geen ziekte, zorgen of pijn meer...
alleen vrede.

We zullen je missen, vake.
Tot weerziens.

- 27 -

Hij had de schoonheid
van de akkers lief
't land van vruchtbaarheid en ruimte
tot ook zijn dromen kleiner werden
een tuintje, een plaatsje,
dieren en wat gerief
maar nu een hemel zonder grenzen

- 28 -

Zo heeft elk pad zijn eigen einde
en erg prettig is dat niet
maar als je pad zo slecht wordt
blijf je gewoon niet overeind
Voor hem is het nu rusten
voor ons is het verdriet
maar al heeft hij ons verlaten
hij laat ons nooit alleen
wat wij in hem bezaten
is altijd om ons heen

- 29 -

Papa,
Je was een goed man, eenvoudig,
moedig en steeds met een glimlach.
Je had een groot hart voor je
kinderen en hield zielsveel van je
kleinkinderen.

Je stond steeds klaar om te helpen
waar het kon, niets was je teveel en
was steeds tevreden, berustend in
je lot.

Je bent plots heengegaan,
we hadden je nog zoveel willen
vertellen,
nog zoveel voor je willen doen.

Papa, bedankt voor alles.
We zullen je missen

Slaap zacht.

- 30 -

Laat niet verloren gaan
wat hij onder ons bracht:
zin voor wat goed is en mooi
warmte voor elkander
vreugde, iemand een plezier
te kunnen doen.

Mijn beminde echtgenote, kinderen
en kleinkinderen, ik dank u voor alles
wat gij voor mij gedaan hebt.
Wees sterk
In liefde blijven wij samen,
vergeet mij niet.

- 31 -

Vadertje,
Zo vaak heb je ons gezegd:
"Ik geef zoveel om jullie."
Wij geven ook veel om jou.
Rust nu maar,
het is genoeg geweest.
In duizenden herinneringen
blijf je voor altijd bij ons...

- 32 -

Ik heb vannacht een ster uitgezocht
voor mijn opa die moest gaan
Een ster voor iemand zó bijzonder
dat hij eigenlijk alleen moest staan
Nu kijk ik naar de sterren
en huil ik naar de maan
Dan straalt daar weer die éne ster
dus is mijn opa eigenlijk nooit
weggegaan

- 33 -

In onze herinnering leef je als
een eenvoudig en diepgelovig man.
Iedereen die je gekend heeft,
kende je onvermoeibare werkkraft
en je blijmoedige goedheid.
Wij kennen je bezorgdheid voor je
vrouw en je familie.
Je was een man van weinig woorden;
jij had geen woorden nodig;
jij hebt ons de liefde voorgeleefd.
Daarin willen we je dankbaar navolgen,
want het wordt beter als we leven en
geloven zoals jij.

- 34 -

Papa, je bent er altijd
's morgens bij het opstaan
's avonds bij het slapen gaan
bij iedere gebeurtenis
't zij feest of rouw
ik mis je in dit leven zonder jou

- 35 -

Geheel onverwacht ging je heen
zonder afscheid te kunnen nemen
van je kinderen en kleinkinderen,
geen handdruk, geen laatste zoen
zelfs de bloemen ontbrak de tijd
hun kelken te sluiten en
te verwelken.
Wij kunnen slechts
hete tranen plengen
om ons verdriet te verzachten
onze rood-doorlopen ogen
achter onze handen verbergen
en in gedachten je beeltenis
vasthouden en bewaren
in droeve eenzaamheid.

- 36 -

Eerlijkheid,
goedheid,
fijnheid,
zachtheid,
werkzaamheid,
bezorgdheid,
gulheid,
waren zijn levensdeugden.

Man,
vader,
grootvader zijn,
waren zijn levensvreugden.

- 37 -

Lieve echtgenoot en vader,
We wisten dat je weg moest gaan.
We hadden nog zoveel met elkaar te
beleven en te zeggen.
Je was een huis- en grondgebonden
man, vergroeid met de natuur.
Je hield van runderen en vertoefde
graag in het weiland.
Het liefst van al was je thuis bij ons.
Je was zo bezorgd om de toekomst
van je kinderen en kleinkinderen.
Al was het kort,
vergeten doen we je nooit.

't Is stil geworden in huis
nu jij er niet meer bent
doch... je hart bleef bij ons
- alles spreekt over jou.

- 38 -

liefste moe
 liefste kinderen
 vrienden
 de tijd dringt
 en ik moet weg
 andere dingen zijn gekomen
 en leerden mij
 afscheid te nemen
 ik mag je groeten
 en vertrouw alles opnieuw
 aan je zorgen toe
 de sleutels van het huis
 waarin we samen woonden
 het is aan jou, om morgen
 bij de dageraad
 de luiken open te zetten en
 een nieuw licht binnen te laten

 morgen dan
 zullen de herinneringen leven
 mooier dan de dagen zelf
 toen we nog samen waren
 en ik zal danken
 wat mij gegeven werd door jou

- 39 -

Vader
 Op de kast staat je portret
 Altijd met een fris boeket
 'k Zie je niet
 En dat doet me veel verdriet.

 Maar ik weet dat je er bent
 En al onze zorgen kent
 Nu ik eenzaam verder moet
 Ach, ik voel je hand zo goed.

 Vroeger vader was je sterk
 In je liefde en in je werk
 Nu je je nieuwe thuis gevonden hebt
 Kan, en doe je zoveel meer.

- 40 -

Vele mooie jaren
 waren wij samen, één in lief en leed.
 Je was steeds toegewijd
 en bezorgd om het
 wel en wee van mij en onze
 kinderen.
 Droevig is het lot
 dat ons werd voorbehouden.
 Ik zal je missen.

Vader,
 Wij hebben van je gehouden
 en je steeds gerespecteerd
 als een goed, oprecht en
 levenslustig mens.
 Wij zullen aan je denken
 zoals je dat zelf zou wensen:
 met een glimlach.

- 41 -

Lieve vader, lieve vava,
 zonder woord van afscheid
 zijt gij van ons weggegaan:
 Het doet pijn in ons hart.
 Wij kunnen nog alleen zeggen:
 dank je, voor alles,
 voor je bezorgdheid
 en je blijde lach.
 Zo een vader
 zullen wij nooit vergeten.
 Nogmaals dank en tot wederzien.

- 42 -

Vader wij willen niet treuren
 omdat wij je verloren hebben
 maar ons verheugen omdat
 we je gehad hebben.

 We laten niet verloren gaan
 wat gij ons voorgeleefd hebt:
 "Recht door het leven gaan.
 Zin voor wat goed is.
 Eerlijk blijven."

- 43 -

Vader was jarenlang ziek. Hij heeft
 het geduldig, zonder klagen, soms
 zelfs met humor gedragen.
 Moeder heeft hem al die tijd trouw
 verzorgd en bijgestaan.
 Hij kon haar niet missen.
 Zij wist dat en heeft haar leven
 aangepast aan het zijne.

Midden tussen ons, zijn kinderen,
 kleinkinderen en
 achterkleinkinderen,
 was vader gelukkig.
 Hij behoorde tot die harde,
 sterke generatie van
 mensen die pijn verbijten
 en niemand tot last willen zijn.
 Vader, wij zijn fier op jou.

- 44 -

Er zijn geen woorden voor een zieke
 van wie je weet, hij redt het niet
 Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen
 je bent bevangen door verdriet
 Toch ben je dankbaar voor z'n einde
 dat na zoveel moedig strijden kwam
 Omdat het niet alleen zijn leven
 maar ook zijn lijden overnam

- 45 -

Hij leefde niet nutteloos
 niet voor zichzelf
 maar stil en sterk
 niet rusteloos
 nooit klagend
 maar goed voor iedereen
 in vriendelijkheid
 niet altijd in de zon
 toch opgewekt en blij
 Hem dankend voor alles wat hij was
 blijft zijn herinnering
 diep in ons hart.

- 46 -

Hij is gestorven ...
 het doet je verdriet
 hij was je beste vriend
 vergeten ... zal je hem niet ...
 in gedachten zal hij altijd met je
 meelopen
 je zal hem altijd bij je dragen ...
 hij zal nooit bij je weggaan...

Gemakkelijk om zonder hem verder
 te moeten, zal het nooit zijn ...
 want het gemis, laat een grote
 leegte bij je na ...

Toch zal het ooit slijten ...
 de tranen die je leven vullen ...
 maar zonder slag of stoot
 zal het nooit gaan ...

Je hield van hem ...
 dat maakt het juist zo moeilijk ...
 je had hem graag ...
 nog veel langer gehad ...

Maar ...
 het is anders gelopen ...
 je moet verder zonder hem ...
 je rouwt ... je mag jaren rouwen
 niemand die het je kwalijk zal nemen
 want een betere pépé
 is er op de wereld niet te vinden ...

- 47 -

Dag lieve papa.
 Ik kon het niet voorkomen,
 Dat je nu al zou gaan.
 Ik zie je steeds weer in mijn dromen,
 weet je, ik droom heel veel voortaan.

Ik kende je ... jaar.
 Mijn beste vriend.
 Na die lange jaren,
 heb jij je rust verdiend.
 Ik zie je grijze haren.

Ik denk dat ik je ooit weer zie
 op een andere plek en andere tijd.
 En je weet maar nooit,
 Raak ik je dan nooit meer kwijt.

- 48 -

Laatste samenzijn...

Op een warme zonnige lentedag,
 kwam er plots droefheid en kilheid
 om ons heen.
 De natuur was vol leven,
 de vogels floten.
 Het was als een afscheidslied voor u.
 (naam), het leven dat wij samen
 hebben gehad, was een zinvol leven.
 Weinigen weten wat een reusachtig
 mens ge waart.
 Ge waart de helpende hand voor
 velen.
 Uw hart was vol liefde voor uw
 gezin.
 (naam), bedankt voor het verleden,
 de toekomst is voor mij alleen.

Va, we zijn nu voor de laatste keer
 samen.
 Dit wordt het afscheid voor het
 leven.
 Gij waart dikwijls onze
 speelkameraad toen we jong waren.
 Gij liet ons paardje rijden op uw knie.
 Toen we ouder werden, stond je ons
 bij met goede raad.
 Va, bedankt voor het verleden,
 de toekomst is nu zonder jou.

Vava, we zijn nog klein,
 maar ons verdriet is ook zeer groot.
 We zagen je graag en weten
 dat gij ons ook graag zag.
 Nu zullen we je heel erg missen.
 Dag vava, tot later...

- 49 -

Op een dag, zacht ontslapen, is hij
 van ons heengegaan.
 Hij was toch zo een lieve man,
 klaarstaand met een blij woord
 voor iedereen.
 Hij had de liefde gekregen
 van een uitzonderlijke vrouw en
 heeft zijn kinderen zo veel gegeven.
 Ondanks dat wij hem elke dag zullen
 missen, zijn wij verheugd dat zij
 voor altijd weer samen zijn.

- 50 -

Afscheid nemen doe je nooit als je
 van iemand houdt.
 Dus nemen wij hier
 niet echt afscheid van jou.
 Al jaren worstelde je onbewust met
 je ziekte die je niet wou erkennen.
 Ze maakte je opstandig en soms
 machteloos.
 Maar je liefde voor ons
 kon dit niet raken;
 Liefde leeft vanbinnen
 en zij die van je houden
 voelen hun door jou bemind.
 De herinneringen aan jou maken
 ons echt gelukkig.
 Je fratsen maken ons
 nog steeds aan 't lachen.
 Maar ook jouw inzicht in de dingen
 nemen wij ter harte.
 Vake, je glimlach leeft
 voor eeuwig in ons hart.
 Dank je wel voor wie je was, en wie
 je voor ons steeds zult zijn.

- 51 -