



*Ga maar
Langzaam glijd je weg,
zacht op weg naar rust.
Ik had je graag nog lang
geknuffeld en gekust.
Maar nu laat ik je los.
Ga maar, het is goed.
Al weet ik echt nog niet,
hoe ik zonder moet.*

Erna Boogaerts

Geboren te Deurne op 16 januari 1960
en omringd door haar familie ingeslapen
in UZ Gasthuisberg Leuven op 12 februari 2026.

We nemen afscheid van Erna in de aula van
Crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5, Holsbeek
op zaterdag 21 februari 2026 om 13.30 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 13.00 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van Hove, Grote
Markt 42, Westerlo op vrijdag 20 februari van 19.00 tot 19.30 uur.

De urne van Erna zal begraven worden op
de begraafplaats van Ramsel in intieme kring.

Rouwadres: Familie Erna Boogaerts, p/a Van Hove begrafenissen
Grote Markt 41a-42, 2260 Westerlo - www.vanhovebegrafenissen.be

echtgenote van

Jan Pelgrims

mama en oma van

Karen en Frank Pelgrims - Harlacher
Moritz, Oliver

Sofie en Dries Pelgrims - Verheyden
Cas, Flor

Joris en Elien Pelgrims - Wuyts
Felix, Louisa

Hanne en Bram Pelgrims - Devroo
Gus, Flo

dochter van

Kamiel en Simonne Boogaerts - Smits

schoondochter van

Florent † en Bertha † Pelgrims - Aerts

zus van

Mady en Guy Boogaerts - Bisschops
Veerle Boogaerts

schoonzus van

Jef en Saskia Pelgrims - Van Rossem
Mia en Karel Pelgrims - Eyckmans

haar neven en nichten

*Met dank voor de goede zorgen van
Thuisverpleging Pluszorg
UZ Leuven Team AMO en dienst Orthopedie*