

*Een mens zoals jij
is niet te evenaren.
Een mens zoals jij
wil je eeuwig bewaren.*



Jos Leirs

Geboren te Morkhoven op 8 januari 1932
en omringd door zijn kinderen ingeslapen
in AZ Herentals op 20 februari 2026.

*lid van KF Zucht naar Kunst
vriend van iedereen*

De uitvaartliturgie, waarop wij u vriendelijk uitnodigen, zal
plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Niklaas, St.-Niklaasstraat
te Morkhoven op zaterdag 28 februari 2026 om 10.00 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van Hove, Grote
Markt 42, Westerlo op vrijdag 27 februari van 18.30 tot 19.00 uur.

De urne van Jos zal begraven worden op de begraafplaats
van Morkhoven in familiekring.

De gedachtenisviering vanwege de parochie heeft plaats
op zaterdag 14 maart om 19.00 uur.

zijn echtgenote

Alida Boeckx †2019

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Lydie en Filip Leirs - Vyncke

Jeroen en Liesa

Leon

Hendrik en Iris

Nadine Leirs

Chantal en Stéphane Leirs - Donnay

Eva

Hannah en Arne

zijn zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten
de families Leirs en Boeckx

Rouwadres: Familie Jos Leirs

p/a Van Hove begrafenissen

Grote Markt 41a-42, 2260 Westerlo

www.vanhovebegrafenissen.be