

Nooit vragen, nooit klagen,
zijn pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Cyriel Meynaerts

Geboren te Nieuwrode op 27 september 1936 en
in het bijzijn van zijn familie zachtjes ingeslapen
in wzc St.-Barbara te Herselt op 6 april 2026.

Het afscheid van Cyriel en de bijzetting van zijn urne in
het columbarium op de begraafplaats van Ramsel zullen
plaatsvinden in intieme kring.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van Hove, Grote
Markt 42, Westerlo op maandag 13 april van 18.00 tot 18.30 uur.

man van

Rosa Dankers

va van

Nicole en Marc Meynaerts - Verduyckt

vava van

Mathias en Lila

zijn schoonzus, schoonbroer, neven en nichten

Met oprechte dank aan wzc St.-Barbara, in het bijzonder
afdeling De Parel, dokter Steffie Van der Mieren en
Thuisverpleging Pluszorg voor hun goede zorgen.
Bijzondere dank aan dochter Nicole voor haar toegewijde zorg

Rouwadres: Familie Cyriel Meynaerts
p/a Van Hove begrafenis
Grote Markt 41a-42, 2260 Westerlo
www.vanhovebegrafenis.be