

*Te lang heb je geleden  
Te kort is het verleden  
Het verdriet zullen we delen  
Maar nooit zullen we je vergeten*

# Patrick Michiels

Geboren te Herentals op 19 oktober 1963 en  
overleden in WZC Parel der Kempen te Westerlo op 4 mei 2026.

papa van

Mathias Michiels

zoon van

Alfons<sup>†</sup> en Rosa Michiels - Van de Kerckhof

broer en nonkel van

Dirk en Greet Willems - Michiels

Stefaan en Evelien, Ollie

Filip en Rosalie, Juliette, Josefen

Bert en Kris Verbeek - Michiels

Liesbeth en Maarten, Tuur, Kato

zijn nonkels, tantes, neven en nichten

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de aula Van Hove,  
Grote Markt 44, Westerlo op zaterdag 9 mei 2026 om 14.00 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 13.45 uur.

De urne van Patrick zal bijgezet worden in het columbarium te Tongerlo.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van Hove,  
Grote Markt 42, Westerlo op vrijdag 8 mei van 18.30 tot 19.00 uur.

*Met dank voor de goede zorgen van Lesley en Allysa, Dr. Kwanten  
en de medewerkers van WZC Parel der Kempen.*